



# KIRKEN SKAL HELE TIDEN VÆRE PÅ VEJ

Folkekirken skal ikke bare ud af boksen. Den skal også ud af kirken. Sådan er filosofien i projekt Kirke på vej, som Roskilde Stift er ene om at praktisere i Danmark. Peter Tingleff står i spidsen for projektet, og i denne artikel gør han status.

**Tekst** Peter Tingleff **Fotos** Bo Nygaard Larsen, Colourbox

**K**irke på vej - hvordan? Det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker, dér, hvor de er.

Det er visionen og drivkraften bag projekt kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende tid, vi er kirke midt i. Nogle taler om, at vi står midt i et paradigmeskifte, og det er der helt sikkert noget om.

Ofte stiller vi os selv grundlæggende spørgsmål om, hvordan vi tænker og opfatter tilværelsen. Mange af de gængse måder at forstå verden på giver ikke længere mening - især ikke for de nyere generationer. Der kan stilles spørgsmålstegn ved alt, og det man den ene dag regner for sikkert, kan den næste dag være faldet fra hinanden.

Nogle ser denne udvikling som en trussel for kirken og kæmper for at kunne bevare kirkens position i samfundet. Men hvad nu hvis det i virkeligheden er kirkens største mulighed i flere århundreder? Det kræver et stort arbejde at omstille sig og er ikke gjort på få år. Til gengæld er det en spændende og meningsfyldt proces at gå ind i.

## Flere tænker med

Med Kirke på vej har vi taget hul på denne proces, og flere og flere i stiftet er begyndt at tænke med. Der er efterhånden blevet opbygget et større

netværk af præster og andre, som mødes med jævne mellemrum til inspiration, gensidig erfaringsdeling, snak og bøn. Her er vi begyndt at tage hul på, hvordan vi egentlig skal forstå os selv som kirke i den tid, vi lever i.

Vi har taget fat på udfordrende samtaler om identitet og trospraksis, og vi har eksperimenteret med forskellige udtryksformer for fællesskab og åndelighed. Det er spændende og givende, ikke mindst fordi vi kommer fra mange forskellige kirkelige traditioner. Det opleves som berigende for fællesskabet, er med til at nedbryde fordomme og give håb for fremtiden.

Der er tre ord, vi bliver ved med at vende tilbage til, som ganske enkelt beskriver den tilgang, vi har til udfordringen med at være kirke på vej. Det er høre, handle, sammen.

## Høre

Vi ønsker for det første at have en lyttende tilgang, når vi bevæger os udenfor de gængse rammer. Det er vi simpelthen også nødt til, for vi kommer ikke som eksperter, men som opdagelsesrejsende. Vi har ikke en vare, vi prøver at sælge, men er optaget af mødet mellem os mennesker og evangeliet.

Hvordan ser det ud ind i den virkelighed, mennesker lever i? Vi ønsker at være en kirke, der er præget af Kristus,

og det er i den forbindelse interessant at læse det Nye Testamente igen og lægge mærke til, hvordan Jesus gik omkring i verden. Han var hele tiden på vej.

Vores teologiske grundfilosofi er, at Gud stadig arbejder i verden omkring os. At han stadigvæk har en mission i vores verden. At den mission ikke har ændret sig og at den tydeligst afspejler sig i Jesus. Kirkens opgave er ikke at 'opfinde' det, men finde måder, hvorpå den kan slå følge med Ham i den mission, han har i verden. Vores opgave er heller ikke at gætte os frem til det, men derimod at lytte. Og her har vi brug for udvikle nogle nye færdigheder, for hvordan gør man egentlig det? Hvordan lytter vi til vores Fær i himlen og til mennesker omkring os? Det er både menneskelige og åndelige færdigheder, der her er brug for. Og som kirke har vi brug for at udvikle begge.

Vi er i gang med at afprøve, hvordan man i praksis kan gøre det forskellige steder. I Roskilde f.eks. endte en lytteproces med, at vi blev inviteret til at være en del af Roskilde Aftenskole. Der har vi nu gennemført to forløb - det sidste under overskriften 'livets store spørgsmål'. Her har vi fået kontakt og fællesskab med folk, som ellers ikke gik i kirke. I Næstved har man gået meget konkret til værks med spørgeskemaer, og det bliver spændende at se hvad der



To be or not to be ... Peter Tingleff holder her en Trip Trap-model af den nordjyske Ajstrup Kirke. Han ser gerne, at kirken kommer mere ud af kirken for at møde folk, hvor de er.

kommer ud af det. For at lytte er vi nødt til at være sammen med mennesker. Tale sammen. Følges ad. Kæmpe sammen. Og prøve at forstå, hvad evangeliet betyder ind i det. Prøve at få øje på det, som Gud gør omkring os og slå følge med det.

## Handle

Det andet ord, som er blevet vigtig til at beskrive, hvad vi gør som 'kirke på vej' er ordet handle. Det kan ikke kun handle om at lytte. Det er vigtigt, at vi tør handle på det, vi hører. Og det er ikke så let, som det lyder.

For vi er alle bange for nederlag og fiasko. Det at give sig i kast med denne proces er sårbart, for vi er ikke garanteret nogen succes. Vi er derfor nødt til at give hinanden stor frihed til at afprøve og eksperimentere i dette med at være kirke på nye måder, og det er blandt andet her, det er så værdifuldt at opbygge netværk.

For at kunne støtte og opmuntre hinanden - også når det er svært, eller når det, som vi troede på, falder fra hinanden. Men også for at indsamle erfaringer og lære af dem.

## Sammen

Det tredje ord udspringer af dette, nemlig ordet sammen. Denne proces er noget, vi må stå sammen om. Det er ikke sikkert, at

vi alle behøver være lige involveret i processen, men det er vigtigt, at vi har en sammen-følelse alligevel. Der er kun én kirke.

Den har Kristus som centrum og bevæger. Men den har et utal af udtryksformer. Og det er vigtigt, at nogle arbejder med nye former i en tid, hvor alting forandrer sig.

## International

Vi er langt fra de eneste, som har taget hul på denne udfordring med at eksperimentere med, hvad det vil sige at være kirke udenfor murene.

Det er noget der arbejdes med overalt i den vestlige verden i disse år. For udfordringen er den samme overalt. Faldende medlemstal, kirkelukninger og en vigende tilstedeværelse i folks tanker.

Men overalt er erkendelsen også, at denne eksperimenterende tilgang bedst sker i et godt og frugtbart samarbejde med den mere etablerede del af kirken. Det er også vores tilgang i Roskilde Stift.

Vi håber på, at dette må være med til at inspirere både ind i det etablerede og være med til at sætte nye initiativer i gang rundt omkring.

Der er brug for det.



## LÆRINGSNETVÆRK OM SPAGHETTI- GUDSTJENESTER

Spaghettigudstjenester har for alvor fået tag i kirkerne - også i Roskilde Stift. Derfor inviterer Kirke på vej til et læringsnetværk, hvor man har mulighed for at udveksle erfaringer og blive klogere på det med kirke og børn. Første gang er onsdag den 23. oktober, hvor **Lucy Moore**, England, vil fortælle om sine erfaringer baseret på det såkaldte Messy Church.

**Tilmelding** senest fredag den 4. oktober på e-mail [peter.tingleff@strandkirken.dk](mailto:peter.tingleff@strandkirken.dk).

**Pris** Kr. 100,- pr. person.

+ [www.kirkepaavej.dk](http://www.kirkepaavej.dk)