

Liv i kapellet – en kirke på vej historie fra det virkelige liv

Det er nu fire år siden vi startede projektet 'Kirke på vej', og på det tidspunkt var der ingen der vidste, hvad det skulle blive til. Der er med tiden kommet mere og mere konkrete udtryk for visionen, og jeg vil i denne artikel prøve at give et lille indblik i hvordan tankerne med 'kirke på vej' er blevet omsat til praksis i Roskilde.

Jeg husker en af de første gange, der blev holdt inspirationsdag med Kirke på vej. Det var i Jakobskirken i Roskilde, og de indbudte var en bred kreds af kirkeligt aktive mennesker i byen. Der blev talt meget om at 'lytte til byen' og om, hvor det ville være godt at prøve sig frem med kirke på en anden måde.

I kølvandet på denne dag opstod en lille gruppe, der begyndte at mødes i Gråbrødre Kapel i Roskilde for at være sammen om det at 'lytte til Gud og til byen'. Kapellet fik vi velvilligt stillet til rådighed af Domsognet en times tid hver tirsdag aften, og her forsøgte vi at bringe vores 'lytten' sammen i samtale og bøn. Det var en spændende tid med mange tanker og ideer, men efter nogle måneder syntes vi ikke rigtig, at vi kom nogen veje. Vi fornemmede, at vi var nødt til at komme *udenfor* kapellet for at lytte videre (tænk at det kunne tage så lang tid!). Vi aftalte at mødes et bestemt sted på gågaden med kaffe og boller parate til at snakke med folk.

Vi kom dog aldrig rigtig i gang, for lige som vi skulle til at bevæge os ud på gaden kom en mand ud af den bygning, vi stod foran. Han var meget interesseret i, hvad vi havde af tanker om 'kirke udenfor murene', så han endte med at invitere os indenfor i det, der viste sig at være Roskilde Aftenskole. 'Kunne I ikke prøve at være 'kirke udenfor murene' her?' foreslog han!

I de efterfølgende to år har vi holdt fire forskellige aftenskole-kurser om eksempelvis 'Livets store spørgsmål', og gennem dem har vi fået kontakt med en række spændende og meget forskellige mennesker med meget forskellige baggrunde.

Der opstod efterhånden et stærkt fællesskab deltagerne imellem, og det ene kursus tog det næste, og til sidst var vi 20-25 mennesker som havde det til fælles, at vi delte vores livsvandring med hinanden og forsøgte at forstå kristendommen i praksis ind i vores forskellige hverdage. Det var spændende at opleve – og så på en ganske almindelig aftenskole!

Den sidste aften på et kursus for et års tid blev afgørende for det, der siden skulle ske. Vi havde været gennem en proces sammen for at få kontakt med de drømme, vi havde for vores liv – ikke dem der handlede om et nyt hus og en bedre bil – men

dem der virkelig betød noget, og som vi måske af forskellige grunde måske havde lagt til side. Der kom mange spændende ting frem, men det interessante var, at alle drømmene i virkeligheden afspejlede forskellige aspekter af Guds Rige. Vi spurgte om de havde forslag til, hvordan disse drømme og længsler kunne føres ud i livet, og jeg kan huske, at jeg blev meget berørt over det samstemmende svar fra alle på holdet: 'vi er nødt til at blive ved med at følges ad – blive ved med at lytte til Gud og omsætte det vi hører til praksis i vores liv.'

På baggrund af dette besluttede vi at samle hele gruppen i Gråbrødre Kapel og begynde at omsætte troen og drømmene til praksis sammen.

Efter et halv års tid var gruppen så fyldt af ideer og tanker om at være kirke på en ny måde, at vi havde brug for mere tid til at få det omsat. Menighedsrådet i Roskilde Domsogn var så positive overfor ideerne, at de gav os lov til at bruge kapellet så meget, vi havde brug for. I første omgang har vi valgt at bruge stedet hele tirsdagen samt nogle enkelte andre aftner og dage indimellem.

Siden september måned 2014 har vi haft åbent hver tirsdag det meste af dagen. Kapellet ligger meget centralt i byen, og det er meningen at folk bare kan komme forbi og få en kop kaffe og en snak. På dage med godt vejr har vi haft mange interessante besøgende, der ofte viser sig meget interesseret i det med at være kirke på en anderledes måde. Vores oplevelse er, at folk generelt har mange tanker og erfaringer med det åndelige område, men ikke så tit forventer at folkekirken har noget at byde ind med. Men når vi er uden for vores almindelige rammer, opstår mulighederne pludselig meget nemt og samtalen glider lettere.

På faste tider af dagen har vi andagt med musik, samtale og bøn. Mange af de folk vi har mødt via aftenskolen har deres faste gang her og kommer forbi til nogle af samlingerne eller til fællessamlingen, vi har om aftenen. Og flere er kommet til.

Forskellige initiativer er blevet sat i gang af de mennesker, vi har mødt. Der har været åbent i forbindelse med Kulturstrøget, hvor der blandt andet kom en stor flok unge forbi. En retræte-gruppe er kommet i gang, der er begyndt at arrangere by-retræter som et tilbud til trætte og stressede roskildegensere. Der bliver af og til holdt 'agape-måltider', hvor folk inviterer deres omgangskreds med. Det er en aften med meget interaktion, sang og kreativ spiritualitet bygget op med inspiration fra de første kristnes måltid rundt omkring i hjemmene, hvor alle havde mad med og alle bidrog med noget til samlingen. Vi har oplevet dette som en meget god brobygger

mellem kirkevante og dem, som mere er på vej i deres åndelige søgen. For i virkeligheden er vi alle 'på vej'.

Flere og flere af dem vi har mødt igennem de sidste par år er begyndt at tænke om det der sker i Gråbrødre som deres kirke. Og det har været fantastisk at se, hvordan alle spiller en rolle med de tanker, baggrunde, erfaringer, ideer og gaver hver især har – og til sammen bliver det til noget, der begynder at minde om 'kirke'. Ja, det er vel en *kirke på vej*.

(følg med på [www.facebook.com/kirke.paa.vej](https://www.facebook.com/kirke.paa.vej) og [www.kirkvej.dk](http://www.kirkvej.dk) )